

Hieperdepiep, die prachtige hop is terug in het land!



René van Asselt

Een paar maanden geleden meldde *Trouw* dat er het afgelopen voorjaar een hop heeft gebroed in nationaal park De Hoge Veluwe. Een heuse hop! Ik heb hem ooit gezien op een golfbaan bij Vilamoura (Portugal) en ging bijna in een opperwezen geloven. Die kleuren, die kuif.

Het was liefde op het eerste gezicht. Sindsdien ben ik in de ban van de hop. Ik heb er zelfs eentje in huis. Maakt u zich geen zorgen, een houten. Die hop heb ik ooit eens ergens op de kop getikt en hij knikt me elke dag vanaf mijn vensterbank goedkeurend toe. Zijn snavel is afgebroken en dat maakt de band tussen mij en mijn hop nog meer bijzonder.

Na die ene keer op hole 7 van de Laguna Golf Course heb ik nooit meer een hop in het echt gezien en blijft het dus bij smachten. Wel heb ik van alles en nog wat gelezen. Dat hij zo heet omdat hij een 'hop'-achtig geluid maakt – nou ja, meer 'hoep'. Dat hij je, wanneer je hem te na komt, besprenkelt met een stinkende vloeistof. Om die reden staat hij ook wel bekend als 'drekhaan' of 'schijthop'. In het Vlaams bestaat de uitdrukking 'stinken gelijk een hop'. Verder is 'hoep' bij onze zuiderburen een scheldwoord voor een 'vuil, slordig, kwaadaardig vrouwmens' (excuus waarde lezers, ik citeer hier slechts het Vlaams woordenboek).

Ik heb ooit een feuilleton geschreven, waarvan ik wist dat het niet ongeestig en hoopte dat het briljant was (à la de Schotse auteur Alexander McCall Smith), maar dat door zes uitgever – en de vorige hoofdredacteur van dit weekblad – is afgewezen. Fictie is dus niet mijn ding, zullen we maar zeggen. In dat boek komt een man voor die hoopt dat door de opwarming van de aarde de hop zal terugkeren in Nederland. Hij (woonachtig in de Rotterdamse wijk Delfshaven, net als ik) bidt zelfs dat de hop gaat broeden op de Heemraadssingel.

Welnu, die gebeden zijn verhoord. Nou ja, niet helemaal, de hop heeft zich niet genesteld op de Heemraadssingel, wel in Het Nationale Park De Hoge Veluwe, zelfs al sinds 2022 (de parkleiding durft het nu pas te melden). Hij kwam hier alom voor, bijvoorbeeld in Midden-Brabant, maar is halverwege de vorige eeuw verdwenen. En nu dus terug. Wat mij betreft had dit op de voorpagina moeten staan – sterker, de opening mogen zijn, met foto. Kijk maar op uw telefoon. Volgens het Belgische blad *Onze Natuur* heeft de hop het mooiste kapsel van alle vogels, een beetje 'punky'.

Dat de media er geen melding van hebben gemaakt (op *Trouw* na dus, maar die bracht het besmuikt) staat niet op zichzelf. Als de kranten en televisie al eens goed nieuws uit de natuur presenteren, verontschuldigen ze zich. Sterker, ze bieden bijna excuus aan (*de Volkskrant*: 'Bij het begin van de lente zetten we voor een keer de roze bril op.'). Te meer daar dít goede nieuws een keerzijde heeft. Want de hop is terug omdat het hier warmer wordt. Dat valt onder de noemer 'klimaatverandering' en dan gaan alle alarmbellen op redacties rinkelen.

Het is niet alleen de hop die profiteert van de opwarming, maar een hele reeks: de grasmus, de gehakelde aurelia (een vlinder). Het zou me niet verbazen als binnen paar jaar ook de koereiger komt buurten. Ik schrijf deze column vanuit Midden-Frankrijk en daar zie je hem al een paar jaar. Mijn voorspelling: in 2030 een koereiger op de Heemraadssingel!

Het is raar dat dieren waarmee het slecht gaat door klimaatverandering zo veel meer aandacht krijgen dan dieren waarmee het goed gaat. David Attenborough, de befaamde Britse bioloog, heeft een uur of honderd BBC-televisie gemaakt over de ijsbeer, met als boodschap dat hij nu echt bijna is uitgestorven, omdat het ijs bij de Noordpool vrijwel is verdwenen. Tussen twee haakjes, dat er meer ijsberen zijn dan vroeger (omdat de jacht is verboden) vermeldt hij in die honderd uur niet.

Vorig jaar heeft mijn *NRC*-collega Marcel Haenen een fraai boek gemaakt over de pinguïn. Ik deel zijn passie – we hebben samen op het Antarctisch schiereiland en Zuid-Georgië staan kijken naar de vogels die niet kunnen vliegen. Dat Haenen bij elke talkshow mocht opdraven, gun ik hem. Maar al die aandacht komt ook, omdat hij zegt dat sommige pinguïnsorten gaan uitsterven.

Wanneer nodigen de talkshows eens iemand uit die jubelt over de terugkeer van de hop, dankzij de klimaatverandering? Mijn voorspelling: met sint-juttemis.

Er zijn ook veel dieren die profiteren van die vreselijke opwarming